

Kanon Burgerhuys van de Goeree 31.

Op de avond van 3 februari 2012 (na de sneeuwval) van Den Helder naar Stellendam gereden om de volgende dag het in december 2011 opgeviste kanon van de GO-31 te documenteren. Temperatuur ruim onder nul en in de sneeuw.



Het betreft een bronzen kanon, met text MICHAEL BVRGERHVYS ME FECIT 16Z9 op de kulasband, en MIDDELBURCH in een cartouche.

Daarvoor is nog een ovale sierlijst met daarin het ingekapte wapen (gekruste ankers met een Z ertussen) van de Admiraliteit van Zeeland.

Dit wapen is geheel ongebruikelijk, het komt verder alleen op ijzeren kanonnen voor. De overige bekende bronzen kanonnen van deze admiraliteit vertonen allen het wapen van Zeeland: de golven met daaruit rijzend de halve Hollandse leeuw, dat bovendien altijd in relief staat en dus is meegegoten. Bovendien staat er dan altijd ZEELANDIA in de cartouche. Dit kanon is dus door de gieter "op avontuur" gegoten: hij had er nog geen afnemer voor.

Het is een 18 pponder draakstuk met een gewicht van 2476 ,vermoedelijk, Zeeuwse ponden. Dit cijfer is ingekapt vlak voor de zundgat astragaal. Een lange 18pdr weegt wel de helft meer.

Voor het caliber is het dus een zeer licht kanon. Dit type werd vanaf 1620 gegoten, een van de vele pogingen van die tijd om geschut lichter te maken.

Dit type heeft een kleinere kruitkamer en kan dus minder kruit verschieten. Daardoor kan het hele kanon lichter worden uitgevoerd, maar is daardoor alleen effectief op de korte afstand. Er werd dan voornamelijk schroot mee verschoten.

De loop zit nog vol zand.



Er is nogal wat schade aan het kanon.

De volledige tromp ontbreekt, evenals een van de dolfinen. Verder is er schade te zien van visdraden, zodat het waarschijnlijk is dat alle schade door vistuigen van boomkorkotters is veroorzaakt. Mogelijk is het kanon meerdere keren geraakt en versleekt voordat het in het kornet van de GO-31 werd opgescheept. Volgens de schipper is op de gemelde positie geen enkel wrak in de buurt.

Het is opgehaald in positie: 51 48N 003 07E, nabij het zuidelijkste puntje van de NW Buitenbanken "langs de pijpleiding".

Het kanon was te koop.

NB. Een jaar later is het kanon naar het Zeeuws Museum te Middelburg gegaan. Er zijn daarna diverse publicaties over dit kanon verschenen die allemaal informatie uit bovenstaand verslag hebben geput. Echter zonder bronvermelding....