

Duikonderzoek naar het verdronken dorp Etersheim.

De duikgroep van LWAOW-noordwest is in de zomer van 2007 begonnen met een duikonderzoek naar mogelijke restanten van het verdronken dorp Etersheim. De eerste vermelding van dit dorp is terug te vinden op oude kaarten van rond het jaar 950 en lag toen aan de monding van de Ooster Ee. Uit archief onderzoek is komen vast te staan dat het dorp door verschillende waternoden vanuit de nabijgelegen Zuiderzee in de 16e eeuw geheel is verzwolgen.

Door verspoeling van de oorspronkelijke omvang van de bewoning is er helaas niets meer terug te vinden. Tijdens de eerste duikverkenningen zijn op de bodem van het IJsselmeer wel bouwmaterialen en grote hoeveelheden scherven van kogelpotten tot roodbakkend aardewerk aangetroffen.

Een bijzondere vondst, circa 150 meter vanaf de dijk, was de gave 12e-eeuwse zandstenen sarcofaag compleet met deksel. De vondst werd gemeld bij de provincie en na een afweging van behoud in situ of opgraven, werd besloten de sarcofaag te bergen.

De sarcofaag is in samenwerking met de provincie geborgen en staat nu in het Huis van Hilde te Castricum.



BerGING sarcofaag (Foto: ADC).



Aangetroffen aardewerk bij zoektocht naar Etersheim (Foto: Johan Vet).

Restanten van Duitse bommenwerper

Tijdens de onderzoeken naar restanten van Etersheim werden ook de resten van een neergestorte Duitse bommenwerper gevonden. In samenwerking met de Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 werden de restanten geïdentificeerd, zijnde van een Dornier Do.217e-4.



Restanten van de Duitse bommenwerper (Foto: Johan Vet).